

Kracht

Op een dag leer je het subtiele verschil kennen
tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen.

Dan leer je dat liefde niet betekent leunen.

En dat gezelschap niet betekent veiligheid.

Je ontdekt dat een kus geen contract is,
en een cadeau geen belofte.

Je begint je nederlagen te accepteren
met je hoofd omhoog en je ogen open.

Je leert vertrouwen op vandaag,
omdat morgen te onzeker is voor je plannen.

Na een poos leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt
als je er teveel van krijgt.

Dan wordt het tijd je eigen tuin te beplanten
en dan zorg je voor je eigen ziel
en wacht je niet langer op de wonderen van buitenaf.

En dan weet je dat je écht kunt volhouden
en dat je écht sterk bent
en dat je écht waarde hebt.

Je leert en je leert. Bij ieder afscheid leer je.

Voltaire