

*Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest
beangstigt.*

*We vragen onszelf, wie ben ik om briljant te zijn, prachtig,
talentvol, fantastisch?*

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

*Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.*

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

*We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te
openbaren.*

Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen.

*En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere
mensen toestemming hetzelfde te doen.*

*Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze
aanwezigheid vanzelf anderen.*

NELSON MANDELA